

Αγαπητοί συγχωριανοί , αγαπητοί φίλοι του Συλλόγου μας. Παρθενικό ρεπορτάζ του ιστολογίου μας που κάνει τα πρώτα δειλά βήματα περπατώντας τα δρομάκια του διαδικτύου. Σ' αυτό το ρεπορτάζ θα αναφερθούμε στις μέρες του Πάσχα στο χωριό μας τον Αετό.

Όπως κάθε χρόνο, οι αγαπησιάρηδες του τόπου μας, ανηφορήσαμε και ανοίξαμε τα σπίτια και κάναμε την Ανάσταση στην εκκλησία του χωριού μας.

Περίπου είκοσι πέντε οικογένειες. Από τον Κώστα Καυκιά μέχρι τον Ηλία και Πάνο Τσάκαλο, πολλά σπίτια είχαν ανοίξει και περίμεναν την Ανάσταση.

Η ιδέα της Βίβιαν να μοιράσει ο Σύλλογος δώρα στους χωριανούς έκανε αίσθηση και άρεσε σε όλους. Τη Μεγάλη Πέμπτη το βράδυ οι γυναίκες του χωριού στόλισαν τον Επιτάφιο. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Παντελής Τσάκαλος, ο ταμίας Νίκος Καρανάσιος, το μέλος Δημήτρης Καρανάσιος ήσαν παρόντες εκπροσωπώντας το Δ.Σ. του Συλλόγου.

« **Η ζωή εν τάφω**» έψαλλαν οι γυναίκες Βάσω Μπόλλη , Εύα Μπόλλη , η Κατίνα Μπακαλάκη και η Μαρία Τσακάλου, καθώς και οι άντρες Πάνος και Τάκης Σιαναβέλλης και Χρήστος Μπόλλης. Θέλουμε εδώ να τονίσουμε την παντοτινή παρουσία του Πάνου Σιαναβέλλη ως υπέροχου ψάλτη της εκκλησίας του χωριού μας. Πραγματικά ο ψάλτης , ο ιερέας, και ο επίτροπος (Ηλίας Τσάκαλος) είναι οι παραδοσιακοί στυλοβάτες της έννοιας 'χωριό'. Ιδιαίτερα ο παπαΝτίνος αν και απόμαχος ιερέας, με την παρουσία του και την φοβερή φαλμωδία του μας δίνει δύναμη. Να τον έχει καλά ο Θεός τον ιερέα του χωριού μας.

Ο Επιτάφιος έκανε τη γύρα της εκκλησίας και όλοι οι χωριανοί (αρκετοί νέοι) πέρασαν από κάτω αφού όλοι τον προσκυνήσαμε.

Η ιδέα του παπαΝτίνου ήταν: να γίνει η περιφορά μέσα στο χωριό και ύστερα στην εκκλησία.

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ

Το βράδυ της Ανάστασης δώδεκα παρά τέταρτο όλοι ήταν στην εκκλησία για το Άγιο φως. Όμορφη σκηνή. Στο προαύλιο της εκκλησίας εψάλλει το Χριστός Ανέστη και όπως πάντα, μέσα σε βαθιά κατάνυξη και το κρύο αεράκι χάιδεψε τα στήθια και τα πρόσωπα των χριστιανών. Η καμπάνα χτύπησε χαρούμενα και τα παιδιά ρίξανε και μερικές κροτίδες. Στην συνέχεια άλλοι πήγαμε σπίτια για την μαγειρίτσα που την περιμέναμε τόσο καιρό και άλλοι μείνανε για την μεταλαβιά. Έγινε μια ώρα λειτουργία και μετά μεταλάβαμε της θείας κοινωνίας.

ΠΑΣΧΑ ΜΕ ΣΟΥΒΛΕΣ ΚΑΙ ΝΤΟΥΦΕΚΙΑ

Πρωί-πρωί ο Βλάμης, ο Βασίλης Γλαβάς, ο Νίκος Τσάκαλος, ο Βασίλης Τσιακουβής, ο Λάκης , ο Πανούτσος με τον Μπακαλάκη , ο Κύριος Δημήτριος Καρανάσιος, και αργότερα οι Τσακαλαίοι του ...Βορρά , δωσανε το χρώμα και τη μυρωδιά του Πάσχα. Οι σούβλες γυρίζανε και τα κοκορέτσια προπορεύονταν. Το τουφεκίδι άρχισε δειλά-δειλά και φούντωσε το μεσημέρι. –'Χριστός ανέστη", 'Αληθώς ανέστη'. Το γλέντι και το φαγοπότι συνεχίστηκε μέχρι το απόγευμα.

Κάπως έτσι ελπίζουμε να οδεύει το χωριό μας προς το μέλλον.
Από την Ανάσταση του Κυρίου θα παίρνουμε νέα δύναμη και θα προχωράμε.
Πάντα μαζί σας . Χριστός Ανέστη.

{phocagallery
view=categories|imagecategories=1|imagecategoriessize=0|hidecategories=1,2,4,5,6,7,9,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27,28,29,30,33,35,36,37,38,39,40,22,41,42,43,44,45,47,51,52}

Παντελής Τσάκαλος