



25η Μαρτίου σήμερα, ημέρα όπου οι απανταχού Έλληνες βγαίνουν έξω γιορτάζοντας και τιμώντας την εθνική μας επέτειο. Αντ' αυτού για πρώτη φορά η ημέρα αυτή μας βρίσκει όλους κλεισμένους μέσα στα σπίτια μας, πολιορκημένους από έναν αόρατο και ύπουλο εχθρό.

Αναρωτιόμαστε αν αυτό που ζούμε είναι αλήθεια. Προσπαθούμε να συνειδητοποιήσουμε αν αυτό είναι πραγματικότητα ή λαμβάνουμε μέρος σε μια ταινία επιστημονικής φαντασίας. Μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα έχουν ανατραπεί τα πάντα. Προσπαθούμε να προσαρμοστούμε και να διαχειριστούμε μια πρωτόγνωρη κατάσταση από την οποία κανείς δεν μπορεί να δραπετεύσει, αφού έχει επηρεαστεί το ίδιο όλος ο πλανήτης. Ο φόβος είναι ο κοινός παρονομαστής όλων των συναισθημάτων.

Και σε όλα αυτά αναδεικνύεται το σοφό αρχαίο ρητό του Σωκράτη: "ουδέν κακόν αμιγές καλού".

Οι ανθρώπινες σχέσεις σφυρηλατούνται και δοκιμάζονται.

Οι άνθρωποι αποκτούν ξαφνικά ελεύθερο χρόνο.

Η δουλειά δεν είναι προτεραιότητα.

Αφιερώνουμε χρόνο για να διαβάσουμε ένα βιβλίο.

Αναγνωρίζεται η μάχη και ο αγώνας που δίνουν καθημερινά οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό στα δημόσια νοσοκομεία.

Οι γονείς έρχονται πιο κοντά με τα παιδιά τους και αφιερώνουν χρόνο για αυτά.

Γίνεται αντιληπτή περισσότερο από ποτέ η αξία και η σημασία του εκπαιδευτικού.

Η μόλυνση και η ρύπανση του περιβάλλοντος μειώνεται δραστικά.

Παίρνουν αξία λέξεις όπως αλληλεγγύη, αυτοπειθαρχία, υπευθυνότητα.

Είναι μια ευκαιρία για τον καθένα μας για αυτοπροσδιορισμό και εσωτερική ανίχνευση.

Ο ιός δεν κάνει διακρίσεις, ούτε συγκρίσεις, ούτε έχει σύνορα. Πλούσιοι φτωχοί, αριστεροί δεξιοί, μαύροι λευκοί, μικροί μεγάλοι, όλοι βρίσκονται πάνω στην ίδια βάρκα. Κοινωνική ισότητα, τραγική ειρωνία.



Η κυβέρνηση σωστά πήρε αυτά τα σκληρά μέτρα. Κινήθηκε γρήγορα και αποφασιστικά αν και κατά την γνώμη μου θα μπορούσε να το κάνει και νωρίτερα. Δεν είχε άλλη επιλογή από το να ενεργήσει όπως όλες οι χώρες του κόσμου κάποιες από τις οποίες πληρώνουν μεγάλο

τίμημα. Ξέρουν καλύτερα από εμας ότι το αδύνατο, σαμποταρισμένο και ξεχαρβαλωμένο από τους ίδιους Εθνικό Δημόσιο Σύστημα Υγείας θα κατέρρεε στην κυριολεξία σε περίπτωση που τα κρούσματα αυξάνονταν ανεξέλεκτα. Γι' αυτό και δίνουν έμφαση στην ατομική ευθύνη.

Εμείς βέβαια οφείλουμε να πειθαρχήσουμε και ακολουθήσουμε πιστά όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα. Δεν είμαι ειδικός να δώσω οδηγίες. Το κάνουν καθημερινά από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας οι ειδικοί επιστήμονες επιδημιολόγοι ιατροί οι οποίοι ενημερώνουν σοβαρά και υπεύθυνα τον κόσμο.

Το μόνο που μπορώ να συστήσω είναι **ψυχραιμία**, προπάντων ψυχραιμία και ηρεμία. Ο πανικός είναι ο χειρότερος σύμβουλος. Να έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι όλο αυτό είναι μια δοκιμασία η οποία θα κάνει τον κύκλο της και θα περάσει. Να μην πάμε από τον κορωναϊό στον "παρανοϊό".

Σαν σήμερα οι προγονοί μας αποφάσισαν να αντιπαλέψουν τον εχθρό και την σκλαβιά με θέληση αποφασιστικότητα και αγώνα. Έτσι και εμείς θα πρέπει να οπλιστούμε, όχι με καρυofύλια και γιαταγάνια, αλλά με ψυχραιμία, ηρεμία, αυτοπειθαρχία και υπομονή για να βγούμε νικητές.

Εύχομαι όλα αυτά να αποτελέσουν σύντομα παρελθόν και όλοι να επιστρέψουμε στους κανονικούς μας ρυθμούς έχοντας πάρει όλα τα θετικά μηνύματα από αυτήν την δοκιμασία.

Εύχομαι να μην υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις για κανένα και όλα να κυλίσουν φυσιολογικά.

Εύχομαι σε όλους τους Αετιώτες όλα να πάνε καλά και να ανταμώσουμε το καλοκαίρι στον Αετό στο πανηγύρι και στον χορό του Συλλογου.

**Ο πρόεδρος του Συλλογου**

**Καρανάσιος Λ. Νίκος**

Το άρθρο έχει {hits}713{/hits} αναγνώσεις

